

# SOLIDARITET 0030



## OLLE SVENNING: GREKLANDS SAK ÄR VÅR

**STOCKHOLM 1968 LEDDE DEN GREKISKA** skådespelerskan Melina Mercouri 1 maj-demonstrationen. Hon följdes av 40.000 personer; de ville uttrycka solidaritet med Grekland, offer för en fascistisk statskupp.

Nu pågår, för att citera *Le Monde Diplomatique*, en ny statskupp riktad mot Grekland. Den leds främst av tyskt och franskt finanskapital och har tydligt stöd från EU och unionens mäktigaste regeringar. I en artikel i tyska *Die Zeit*, instämmer i princip den franske ekonomen Thomas Piketty med den bedömningen. Ledande tyska vetenskapsmän som Jürgen Habermas och Ulrich Beck har gjort detsamma.

Beck, dessvärre nyligen avliden, skrev om EU:s angrepp mot den grekiska demokratin redan när Angela Merkel för tre och ett halvt år sedan avsatte den folkvalde premiärministern Georgios Papandreou. Han krävde, likt dagens Syriza-ledda regering, folkomröstning.

**EU-LEDARE HAR ALLTID AVSKYTT** folkomröstningar. Resultaten är oförutsägbara och om folk röstar fel tvingas EU-hierarkin i efterhand korrigera folkviljan som i Frankrike, Holland, Danmark och på Irland.

Solidaritetsrörelsen med Grekland, så stark under sent 1960-tal och tidigt 1970-tal, är ännu

tämligen svag. Så många tvingas ta skydd mot den ekonomiska krisen och ur den rädslan växer populistisk nationalism.

Ingen ledande svensk politiker skulle, likt Palme, gå sida vid sida en nutida motsvarighet till Melina Mercouri.

**CARL BILD T SÄGER ARROGANT OCH ENFALDIGT** att med vänsterpopulister i ledningen så går det som i Grekland. Magdalena Andersson, den teknokratiska finansministern, låter som så ofta som Bildt eller någon av hans efterträdare.

Syriza har lett den grekiska regeringen i mindre än ett halvår. Bildts och Anderssons partivänner styrde landet i fyra decennier. De båda partierna bär tillsammans med franska och tyska kreditgivare och Wall Street huvudansvaret för den sociala och ekonomiska misären i Grekland. EMU-projektet utgör den vettlösa överbyggnaden till sönderfallet.

Den till synes svärmodige men hederlige ekonomiprofessorn Lars Calmfors skrev en gång att ekonomiska argument inte nödvändigtvis talade för svenskt medlemskap i EMU. Vi borde i stället stiga in i den monetära unionen av solidariska skäl. I dag inser förstås professorn att EMU inte byggdes för att främja europeisk solidaritet.

**OLLE SVENNING**

## HADE LÖFVEN ACCEPTERAT OCH GENOMFÖRT LIKNANDE NEDSKÄRNINGAR SOM GREKERNA TVINGATS TILL?

**SÄLLAN SKÄMS JAG ÖVER ATT VARA** socialdemokrat. Men kommentarerna om Greklandskrisen från ledande svenska socialdemokrater är så asociala att man nästan kan börja tala om asocialdemokraterna.

Under de senaste fem åren har Grekland genomgått ett stälbad. Landets eliter hade med stor hjälp från tyska och franska storbanker belånat sig bortom rim och reson.

Att Grekland fick dessa lån och orsaken till att det i Tyskland finns så stora överskott i handelsbalansen – pengar som fann en avsättning i Grekland och Spaniens byggboom – finns inbyggt i eurons konstruktion.

Alla stödpaket till Grekland har bara handlat om att rädda de tyska bankerna, inte att hjälpa befolkningen eller få igång hjulen igen.

Statsminister Stefan Löfven [s] har sagt att grekerna inte kommer undan utan egna uppoffringar, men parallellt med stödpaketet till räntorna har grekerna redan tvingats till enorma nedskärningar. Resultatet: en arbetslöshet på 27 procent och en ekonomi som minskat med en fjärdedel. Runt 35-40 procent av befolkningen är fattiga, en tredjedel har inte längre tillgång till fri sjukvård.

**VÄNSTERPARTIET SYRIZA VANN MAKTEN I** vintras med ett starkare folkligt mandat än Socialdemokraterna fick i Sverige i senaste val. Syriza vann folkets stöd för att avsluta åtstramningspolitiken, eftersom den inte fungerar. Ingen som följt dessa segdragna förhandlingar kan få någon annan känsla än att det EU:s regeringschefer, ECB och IMF försöker göra är att indirekt tvinga vänsterregeringen att avgå. Det är att överpröva en demokratisk vald regering och avsätta den.

När den socialdemokratiske premiärministern Giorgos Papandreou 2011 ville utlysa folkomröstning om nedskärningspaketet avsattes han i något som har beskrivits som en kupp. Nu genomför Alexis Tsipras regering Papandreous politik och utsätts för tryck från långivarna. I skrivande stund

är det ovisst hur krisen utfaller.

I sitt tal i Almedalen sade Stefan Löfven, i en passning till de borgerliga, att människor inte kommer i arbete av att bli fattiga. Företagen måste kunna fylla orderböckerna, hjulen måste snurra, det är så ett land kommer igång, sade han. Och har helt rätt.

Men det gäller inte bara i Sverige, det gäller Grekland också. De svenska socialdemokraterna hade 1946 en affisch som löd ”Folkets väl går före storfinansens”. En rimlig hållning även idag.

Hade Löfven som svensk statsminister accepterat och genomfört liknande nedskärningar som grekerna tvingats till? Finns det någon gräns när han sagt nej?

**SOCIALDEMOKRATIN BORDE INSE ATT** åtstramningspolitiken dödar Europas tillväxt. Krossar människor, förstör välfärden, pulveriserar hela den sociala idé som sades vara en del av EU:s grund. Att svartmåla en regering som vill låta folket ta ställning till ett svårt dilemma – precis som Löfven själv föreslog i december – kan inte vara socialdemokratisk politik.

Det är moralisk bankrutt. Frågan är då vad som återstår av Europas socialdemokrati?

**DANIEL SUHONEN**



# NÄTVERKET FÖR GREKLAND

**STÖD VÅR EKONOMISKA INSAMLING!** Omkring 3 miljoner greker är utförsäkrade från sjukvårdssystemet och saknar i princip tillgång till mediciner.

Runt om i Grekland organiserar frivilligorganisationer, fackföreningar, humanitära organisationer med flera, ofta med utländskt stöd, insamlingar som ska finansiera och underhålla sjukvårdsklinikerna som är gratis för besökarna.

Även Nätverket för Grekland driver en ekonomisk insamling. Den går till två frivilliga, partipolitiskt och myndighetsobundna solidaritetsläkarmottagningar – en i huvudstaden Aten och en i Thessaloniki, Greklands näst största stad.

De grundades i slutet av 2011 har sedan dess handlagt mer än 33.000 fall. Förutom primärvårdsmottagning [undersökning, behandling med gratis utdelning av mediciner, gratis vaccinationer till barn] delar mottagningarna ut barnmjölk, blöjor och annat material till småbarnsfamiljer som inte har råd med detta.

Situationen för barnen i de hårdast drabbade områdena i Grekland är mycket svår. Barn svimm- ar i skolorna på grund av svaghet, för att deras föräldrar inte har råd att köpa mat åt honom/ henne. Institutet Prolepsis rapporterade den 16 februari att 6 av 10 elever inte hade tillgång till tillräcklig näring i 64 skolor i de mest utsatta områdena i Aten.



De två solidaritetsläkarmottagningarna tar inte emot gåvor i form av pengar, därför köper vi mediciner i Sverige som vi skänker till mottagningarna. Du kan stödja vår kampanj för mediciner till de två mottagningarna i Aten och Tesseloniki genom att sätta in ett bidrag på plusgiro 71 82 29 - 8.

**ANSLUT DIG TILL NÄTVERKET FÖR GREKLAND.** Det grekiska folket och regeringen behöver vår gränslösa solidaritet och det är bara tillsammans vi blir starka och förmår göra skillnad.

Däför ska du bli medlem i Nätverket för Grekland. Som medlem får du vårt nyhetsbrev och kallelser till våra möten och aktiviteter. Betala 50 kronor på Nordea plusgiro 71 96 32 - 2 till Nätverket för Grekland, märk talongen "Medlemsavgift" skriv gärna din mejladress också.

## KOM MED I NÄTVERKET FÖR GREKLAND

Nätverket för Grekland är en demokratisk, antirasistisk och partipolitiskt obunden organisation som genom information och utåtriktade aktiviteter verkar för solidaritet med Greklands folk i den ekonomiska krisen.

Nätverket för Grekland motsätter sig Europeiska unionens och Internationella valutafondens åtstramningspolitik som fördjupar krisen och hotar demokratin.

Verksamheten vägleds av följande fem politiska krav:

1. Stoppa EU/IMF:s åtstramningspaket.
2. Människor före banker.
3. Ge ungdomen arbete och framtid i Grekland.
4. Stoppa nedmonteringen av demokratin.
5. Solidaritet med alla som bor i Grekland – Nej till rasism och fascism.
6. Avskrivning av Greklands skulder.

Det kostar enbart 50 kronor att bli medlem. Nordea plusgiro 71 96 32 - 2.

# TALLEN SOM ÄR FÖR STOR FÖR ATT FÄLLA

**JAG HAR EN TALL PÅ GÅRDEN SOM ÄR FÖR** stor för att falla. I några års tid har jag vankat förbi under den och funderat på hur jag ska bli av med den. Åt alla håll är det något som den vid en fällning kan demolera – ett äppelträd, en ängslada, en fin hägg. Den enda möjligheten är att fälla den ut på byvägen. Då måste emellertid vägen spärras av under den tid det tar att få undan den. En annan möjlighet är att låna en sådan där skopa som man kan stå i och komma upp så högt att den tredelade toppen kan kapas först. Men jag är höjdrädd. När jag går förbi tallen sitter dessutom alltid skator och väsnas, som trädkramare. Och åren går.

**FYNDIGT BRUKAR DET SÄGAS ATT BANKER OFTA** är för stora för att tillåtas falla och det är sant. I Sverige är storbankerna mäktiga som väldiga tallar – och vilket håll de än skulle falla åt så skulle de orsaka fördelse.

Under bankkrisen på 1990-talet klev därför skattebetalarna in och räddade bankerna genom den så kallade bankakuten; enorma summor pumpades in i socialbidrag till stora banker. Men när det sedan går bra för dem – de senaste åren har bankerna gjort vinster i hundramiljardersklassen, inte minst tack vare sänkt bolagsskatt – visar de noll intresse för att bistå samhället.

Banker borde egentligen socialiseras. De är alltför viktiga som samhällsinstitutioner för att privata intressen enväldigt ska bestämma över dem.

Före 90-talet var de inte socialiserade, men de var inbäddade i så mycket regleringar att folket via sina valda ombud faktiskt hade en viss makt över dem. Under årtiondena efter Andra världskriget var banksektorn långt mer reglerad och mycket riktigt: bankkriserna var mycket mer sällsynta då än nu. Avregleringarna har befriat dem, och nu är det som om stora rovdjur går fria på världens gator.

**EN ANNAN JÄTTETALL SOM ÄR FÖR STOR FÖR** att falla är euron. Den infördes mot allt ekonomiskt förnuft. De som argumenterade ivrigast för denna jättevaluta var europeiska federalister – kort sagt folkpartister över hela kontinenten – samt en del vänsterintellektuella som såg det som ett bygge av solidaritet.

Men hela idén om en gemensam valuta, träd över ett så spretande område som Europa, är feltänkt och har alltid varit det. Om den ska fungera måste först en oerhört centraliserad europeisk union byggas, en europeisk stat helt enkelt.

Bara så kan tillräckligt starka resurser samlas för att häva de kriser som uppstår när en del av Europa faller ner i kris, medan andra går bra.

Den tyske filosofen Jürgen Habermas skrev nyligen en artikel som syndikerades i de flesta större tidningar i Europa. Han tyckte synd om Grekland, med rätta, för att landet pressas till undergångens rand. Han efterlyste solidaritet.



Men jag vet inte hur många av läsarna av hans artikel som såg hur det skulle ordnas: Genom en extremt centraliserad europeisk stat.

Är det en bra idé? Kanske på några generationers sikt, vem vet. Men idag existerar ingen som helst gemensam europeisk identitet som kunde bära upp en så centraliserad och storskalig demokrati. Det är knappt demokratin fungerar på lokal, nationell nivå. EU tror jag på, men med begränsade uppgifter, som till exempel miljöfrågor.

**VAD VI NU SETT I SNART SJU ÅRS TID ÄR EN** kontinuerlig kris för eurosyste­met. Kombinationen av finanskraschen hösten 2008 och ett ytterst stelbent eurosyste­m, inriktat på åtstramning, blandade en giftcocktail.

Hade Grekland lämnat euron redan 2009 hade landets befolkning sluppit mycket av det nedbrytande ödesdrama som de nu är efter år, dag för dag, genomgår. En återtagen egen valuta hade blivit extremt svag, men hade kunnat få den grekiska ekonomin att skjuta fart, ungefär som Sverige klarade sig ur den djupa 90-talets krisen genom att låta kronan flyta. Det var inte de borgerliga och socialdemokratiska regeringarnas drakoniska sparprogram som då räddade Sverige, utan just den flytande valutan. Besparingarna försenade snarare uppgången och inpräglade på en rad områden, till exempel skolan, ett kristillstånd som aldrig lämnat dem.

Men euron är för stor för att falla. Om min egen tall får fortsätta att växa kanske den faller i nästa storm men vilken storm kan få euron att falla?

**NU UTPRESSAR TROJKAN – EU, IMF OCH** Europeiska centralbanken – det grekiska folket och den grekiska regeringen. De enorma sparprogram som genomförts har förvärrat läget och ekonomin står stilla, trots att i synnerhet IMF nästan garanterade att spandet skulle få fart på ekonomin.

Jag ser inget slut på dramat. Det enda rimliga vore att Grekland överger euron. Men inte heller det innebär någon omedelbar lättnad, eftersom skuldbelaget finns kvar och omräknat i drachmer blir svindlande högt.

Men finns det någon annan väg på sikt?

Jag tror inte det. Införandet av euron var ödesdigert. Det dröjde till den stora finanskraschen 2008 innan systemets brister på allvar uppenbarades. Sedan dess har spänningarna ökat i Europa. Om Tyskland haft en egen valuta skulle den idag ha varit skyhögt värderad, vilket varit utmärkt för södra Europa. Spänningarna skulle ha minskat.

Tallen står kvar. Bankerna och euron likaså. Det är bara på nätterna man kan drömma om ett Europa med, låt oss säga, hundra valutor.

Låt hundra valutor blomma? Det är roligt att skriva ut det, men det är bara en dröm. Allt som är stort är problematiskt.

**GÖRAN GREIDER**

## **YANIS VAROUFAKIS AVGÅR SOM MINISTER**

**DAGEN EFTER GREKERNAS TYDLIGA NEJ TILL** EU:s åtstramningspolitik meddelar landets finansminister Yanis Varoufakis att han avgår från regeringen. Anledningen sägs vara missnöje från övriga Eurogruppen [dvs. euroländernas finans­ministrar].

”Folkomröstningen den 5 juli kommer att gå till historien som ett unikt ögonblick då en liten europeisk nation reste sig mot skuldsloveriet.” Så hälsar finansminister Yanis Varoufakis besökare på den egna bloggen den 6 juli, dagen efter folk­omröstningen. Bara för att därpå meddela sin omedelbara avgång.

**ANLEDNINGEN ÄR ATT HAN, EFTER ATT** valresultatet blev känt, fått veta att flera röster inom Eurogruppen önskade hans ”frånvaro” från kommande möten. Och eftersom premiärminister Alexis Tsipras själv bedömt att det skulle kunna vara till hjälp inför att nå en överenskommelse med EU väljer Varoufakis att avgå.

”Jag ser det som min plikt att hjälpa Alexis Tsipras att utnyttja, på det sätt han anser bäst, det förtroende som det grekiska folket gett oss genom gårdagens folkomröstning”, skriver han i bloggen. Och lägger till att han kommer att ”bära långivarnas avsky med stolthet”.

**I FOLKOMRÖSTNINGEN VANN NEJ-SIDAN** med 61 procent av rösterna. Valet som det grekiska folket stod inför var att säga ja eller nej till Eurogruppens och Brysselgruppens/Trojkans krav på fortsatta åtstramningar i den grekiska ekonomin.

Inför omröstningen har Eurogruppen deklarerat att ett grekiskt nej till EU/IMF-kraven är att jämställa med ett grekiskt utträde ur valutaunionen eftersom det, enligt övriga euroländernas finansministrar, skulle visa att Grekland inte var berett att få ordning på sina finanser och låta ekonomin växa.

# MERKELS EU ÄR PÅ VÄG ATT BLI EN LÄTTDIKTATUR

**EU-GREKLAND-KRISEN SER FRÅN "UTSIDAN"** ut på ett annat sätt än den gör från Bryssels och europeiska stor-mediers horisont. Enligt min rätt beresta erfarenhet är Grekland och Italien de två av andra européer mest älskade länderna i Europa, utan dem vore Europa inte det Europa vi trots allt håller av, "det andra Europa", inte imperiemakternas eller Förintelsens eller slaktvärldskrigens Europa [med parentesens Mussolini i Italien] utan platser där många européer tillåtits njuta av livet, där den lutherska och katolska askesen och livsförnekelsen tagits med en nypa salt.

Säg den brittiska diktare som inte krönt sitt kringflackande liv med en resa till Aten, de hbtq:are som inte besökt Mykonos? Och hela tiden har man varit medveten om korruptionen i länderna – med nordeuropeiska ögon har den "hört till". Sol och vin och fantastiska, historiska minnesmärken och anfrätta politiska system.

Grekerna har alltid tvivlat på sina politiker. Men när EU släppte in Grekland i eurosystemet måste de ha tänkt att EU gett dem papper på att politikerna nu var att lita på. Och bankerna började låna ut, vissa om att EU stod som garant för att de med sedvanlig råge skulle få pengarna tillbaka.

Är det verkligen det grekiska folket, som har "bedragit" EU? Är det inte EU, som dragit på oss allt detta elände genom att inte kolla de grekiska

politikernas räkenskaper inför anslutningen till euron? Jag känner stor solidaritet med det grekiska folket – ska de nu straffas för synder som överbyggnaden begått? För att EU slöt europakt med korrupta, grekiska politiker?

När Tyskland under Andra världskriget ödelagt Europa, inklusive Grekland, och själv förvandlats till en ruinhög, fick de – trots allt det ohyggliga de gjort sig skyldiga till – stora lån för att klara sig, Marshallhjälp från USA, varav en del av lånet barmhärtigt avskrevs och tyskarna skapade med hårt arbete det tyska "ekonomiska undret".

**JAG ANTAR ATT DET SPÖKAR I DET TYSKA** medvetandet, deras umbäranden. "Austerity" kallas nedskärningar på euroengelska. Går att översätta med "stram livsföring". Men i Tyskland handlade det inte om nedskärningar, ruinlandskapet hade de dragit på sig själva. De fick lida och tog sig upp! Och det ska minsann Grekland också göra!

Det anses numera opassande att tala om Tysklands obetalda skuld till Europa, den anses reglerad. Anledningen till att den ses som reglerad är att Tyskland nu är Europas ekonomiskt mäktigaste stat och eftersom kapitalet har makten formar de nutidshistorien.

Meningen med EU får inte vara att vi alla ska uppfostras till att bli som Tyskland. EU skapades för att en gång för alla avvärja Tyskland men med historiens framrullning visar det sig att affärsvärldarna nu är beredda att underkasta sig Tyskland därför att de är rikast. I mina ögon finns



det otroligt modiga och spännande människor i Tyskland, men det är inte de som har makten. För att ta en nutida vattendelare: Angela Merkels kristdemokratiska parti är emot samkönade äkten-skap.

Kan man inte – i EU – ge Grekland en ny start? Avskriva stora delar av lånen? På samma sätt som Tyskland gavs möjligheter till en ny start?

Antagligen inte därför att premiärministern Alexis Tsipras och ekonomiministern Yanis Varoufakis är vänster, visserligen valda, men ansedda som kontraproduktiva mot "Merkels EU". Utifrån ser det ut som en ny lätt-diktatur, som om vi alla ska bli Tyskland, med ordning och reda i finanserna, som om det vore meningen med livet. Och att det ens finns en fras som "Merkels EU" är på väg att förstöra hela idén med EU-projektet.

Den 5 juli var det folkomröstning i Grekland om EU:s bud. Folkomröstningen har upprört Trojkan, som av EU är satta att styra Grekland, alldeles enormt: IMF, EU-banken och EU-kommissionen.

Vad säger det om demokratin, som var detta Europas början och som startade i Grekland? Om Grekland försvinner är det som att utesluta själva grunden för Europa, att med nyspråk sänka sitt eget varumärke.

**SPÄNNANDE, SJÄLVTÄNKANDE EKONOMER** som Paul Krugman [mottagare av det falska Nobelpriset i ekonomi] har hela tiden skrivit att kravet på nedskärningar i Grekland är vanvett. Och nu skriver han att euron från början var ett megalomant misstag, vilket Greklands-krisen bevisar. Trojkan och Tyskland hade kunnat visa upp ett helt annat ansikte, förstå att Grekland behöver börja om, men istället har de visat att de alla vill göra om oss till olika slags småtyskland. Det vill vi inte.

EU skapades för att ingen makt skulle dominera, men den idén verkar utgången. Om inte EU, trojkan och Tyskland ger Grekland en chans är detta projekt, som jag både älskade och röstade för [men inte för euron] illa ute.

Att betrakta folkomröstning som ett hot säger faktiskt allt om EU:s demokratisyn och under-skott. 1940 sa grekerna "oxi", nej, till Mussolini, när han krävde att de skulle ge sig. Det har blivit Greklands nationaldag, 28:e oktober, oxi-dagen, nej-dagen.

Nu är det inte diktatorn Mussolini man kanske säger nej till, utan EU:s diktat.

MARIA-PIA BOËTHIUS

## "GREKLAND ÄR EN DÖENDE FISK"

**DET NORMALA SÄTTET ATT RÄDDA EN FISK** som strandat är att bära tillbaka den till havet.

Den så kallade Trojkans krav på Grekland kan dock mer liknas vid att sparka en döende fisk längre upp mot skogen.

Trojkan, som består av EU-kommissionen, Internationella valutafonden och Europeiska centralbanken, de tre instanser som har stora krav på Grekland, har lovat skjuta till ytterligare 7,2 euro till den grekiska staten för att landet ska klara av att betala räntor och lån som förfallit.

Det kan tyckas vara storsint men i gengäld kräver trojkan att Grekland senast 2018 ska gå med 3,5 procent plus i sin statsbudget.

**ATT BJUDA MED ARMBÅGEN ÄR ETT MILT** uttryck för denna gest av spelad storsinthet.

Att tillmötesgå Trojkans krav skulle nämligen enligt engelska Financial Times innebära att grekisk tillväxt skulle falla med ytterligare 13 procent. Skulden blir därmed i stort sett omöjlig att någonsin betala tillbaka.

Och landet sparkas ytterligare en rejäl bit bort från det räddande havet.

Den grekiska arbetslösheten är i dag drygt 25 procent och ungdomsarbetslösheten drygt det dubbla.

För att klara trojkans krav skulle arbetslösheten öka kraftigt.

Man kan lyfta fram Grekland som ett oansvarigt land som inte vill kännas vid de lån som faktiskt undertecknats. Man kan också se det som att den nuvarande vänsterregeringen inte medvetet vill leda sitt lands invånare in i total misär.

**DET ÄR ALLTSÅ INGET MORALISKT FÖRFALL SOM** får Grekland att säga nej till de extrema besparingskraven. Det är ren självbevarelsedrift.

Den vinkel vi oftast läser om i Sverige är om Grekland ska lämna eurosamarbetet.

Men eurosamarbetet är av underordnad betydelse i ett land som redan slagits till ekonomisk bottenkänning.

För en ansvarsfull regim gäller det i stället att orsaka minst skada och se till att så många greker som möjligt kan försörja sig och har ett jobb att gå till.

MARTIN KLEPKE

# FOLKETS STORSLAGNA VINST ÖVER ELITEN

**DET VAR GIVETVIS EN HÄRLIG STÄMNING PÅ** Syntagmatorget i Aten natten efter folkomröstningen. Leenden, vänlighet, talkörer, sång, tillsammans med grekiska och röda fanor som vajade i luften. Efter fem år av påtvingade nedskärningar från den EU-ledda trojkan var det många greker som nu talade om värdighet och om möjligheten till en bättre framtid – men också om resultatet som en tjänst till Europas folk.

– Ett nej var det enda sättet att hitta en väg framåt, bort från nedskärningarna som ruinerat ekonomin och under fem år visat sig helt verkningslösa för att få landet på fötterna, säger Yannis till Solidaritet 0030.

**VID OXI-KAMPANJENS SAMLING PÅ** Klafthmonostorget kunde valresultaten följas via storbildsskärm. Stämningen ökade snabbt och jublen avlöste varandra. Redan tidigt på kvällen stod det klart att nejsidan – oxi – skulle vinna en jordskredsseger. Två timmar efter att vallokalerna stängt var det solklart att nejsidan skulle vinna stort.

– Det är helt klart att nejsidan har vunnit, siffrorna är 62-38 till nejsidan nu, säger Helen som ingått i Oxi-kampanjen.

Mobiliseringen har varit imponerande. Medan ja-sidan fått kraftigt stöd i medierna som spelat på folks rädsla, har nejsidan haft en överlägsen närvaro på gatorna. Centrala Aten är fullt av Oxi-

affischer, på lyktstolpar, elskåp, husväggar.

– Vi har varit ute på gatorna hela dagarna och pratat med människor, demonstrerat på torgen och talat till folk att de inte får bli rädda. Vi har också jobbat mycket via Internet; Facebook, Twitter etcetera, säger Helen.

**NÄR JAG ANLÄNDE TILL SYNTAGMATORGET ÄR** det redan fyllt av tiotusentals människor och torget fylls hela tiden på. Gissningsvis runt 50.000 personer firade segern under kvällen. Överallt leenden, folk verkar lättade, trots att alla är medvetna om att de svåra tiderna inte är över.

– Vi vet inte vad som händer imorgon, men ikväll får vi äntligen fira! Det här är en storslagen seger för demokratin och viktigt för hela Europas folk och för hoppet om en bättre framtid. Vi har skickat en signal till EU att nedskärningarna inte kan fortsätta, säger Nikos, som till vardags jobbar som psykolog.

Festen fortsatte långt in på natten men massorna började tunnas ut framåt midnatt – grekerna jobbar ju som bekant flest timmar per år i hela EU!

Idag kan vi förutom att glädjas åt grekernas rungande nej, också underhållas av analyser i borgerlig media om att grekerna nog inte förstod vad de röstade för. Elitens förakt mot demokratin har sällan varit större. Men den här gången vann folket.

Nu behövs internationell solidaritet som uppbackning. Driv frågan i din organisation och gå med i Nätverket för Grekland!

**JONAS KARLSSON**





# NYA STÅLBAD HJÄLPER INTE GREKLAND

”DEN GREKISKA FOLKOMRÖSTNINGEN ÄR INGEN slutpunkt, det är bara en depå för bränslepåfyllning i ett fortsatt krisrace.” Det konstaterar Aftonbladets ledarredaktion den 6 juli, under rubriken ”Nya stålbad hjälper inte”. Texten fortsätter:

”Under förhandlingarna som ledde fram till folkomröstningen har långivarna – valutafonden IMF, EU-kommissionen och europeiska centralbanken ECB – inte backat en tum. Inte vad det gäller skatterna, pensionerna, lönerna, kollektivavtalen och definitivt inte vad det gäller eventuell skuldnedskrivning.

**GREKLAND SKA FORTSÄTTA SKÄRA NED I EN** from förhoppning om att det ska leda till ett budgetöverskott. Att stålbadspolitiken redan drivit Grekland in i depression spelar liksom ingen roll.

Man kan frestas att tro att långivarna egentligen inte är så intresserade av principer eller pengar längre. Istället är det en uppstudsigt regering man vill trycka åt så hårt det bara går. Om befolkningen är de som råkar mest illa ut spelar ingen roll.”

## KRISMÖTEN I EUROZONEN EFTER GREKLANDS OXI

**EUROZONENS LEDARE MÖTTES DEN 7 JULI I** Bryssel för att diskutera nya så kallade nödlån till Grekland. Inledningsvis träffades finansministrarna och i det mötet deltog Greklands nye finansminister Euklidis Tsakalotos.

Senare möttes euroländernas stats- och regeringschefer. Då väntades också den grekiske premiärministern Alexis Tsipras att presentera ett förhandlingsbud.

Efter folkomröstning känner Tsipras sannolikt nytt råg i ryggen. Hans linje att säga nej till euroledarnas tidigare åtstramnings- och utpressningsbud vann stort gehör i hos väljarna. Dessutom har han nu stöd av delar av den inhemska oppositionen.

Att den förre finansministern Yanis Varoufakis överraskande avgick i dagen efter folkomröstningen kan möjligen underlätta förhandlingarna. Den kontroversielle Varoufakis ogillas djupt i stora delar av EU-eliten.

Som vanligt träffades ledarna för de båda stor-

makterna Tyskland och Frankrike, Angela Merkel och Francois Hollande, på tu man hand dagen innan Eurotoppmötet för att synkronisera sitt agerande och därmed ställa övriga euroländers ledare inför fullbordat faktum.

**USA OCH JAPAN UPPMANADE UNDER NATTEN** efter folkomröstningen Eurogruppen och Grekland att snabbt försöka nå en lösning. USA:s finansminister Jack Lew betonade att USA väntar sig att Grekland och de övriga euroländerna snabbt återupptar förhandlingarna. Han efterlyste ett avtal som möjliggör att Grekland kan fortsätta i valutaunionen.

– Grekland måste genomföra de svåra men nödvändiga finans- och strukturreformerna, sade Lew.

## VISA DIN SOLIDARITET I PRAKTISK HANDLING!

**KÖP GREKISKA VAROR! NÅGRA KÄNDA** grekiska livsmedelsmärken är Fontana, Eridanous, Meraki, Kalimera, EviMeria och Lacta.

Res till Grekland! De flesta svenska resebyråer som anordnar turistresor till Grekland. Flest resmål i Grekland – 110 – har Apollo.

Eurokrisen har inte avskräckt charterresenärerna från att åka till Grekland. Tvärtom är det fortsatt ett högt tryck, enligt resebolagen.

– Det är ett otroligt stort intresse för Grekland, människor vill åka dit. Och det bästa man kan göra om man vill göra något för Grekland. Turismen är väldigt viktigt för landet, säger Magdalena Öhrn, informationschef på Ving, till Dagens Nyheter.

– Turisternas bidrag är väldigt viktigt för Grekland just nu, säger Kajsa Moström, pressansvarig på Apollo, till Expressen.

### NÅGRA TIPS INFÖR GREKLANDSRESAN:

- Utrikesdepartementet [UD] uppmanar svenskar som ska åka till Grekland att ta med kontanter som räcker för hela vistelsen. I Grekland är det fortfarande vanligt att betala med kontanter i stället för med bankkort, speciellt på landsbygden och mindre öar.
- Beräkna reskassan efter hur lång tid ni ska vara borta, hur många som ska åka och vad ni ska göra.
- Ta med kontokort och/eller betalkort. Ta även med extrakort.



## GREKLANDS FÖRSTA OFFER TILL BRYSSEL

**OCH PLÖTSLIGT BÖRjade folk tala med varandra.** Eller slutade tala med varandra. Och höger blev vänster och vänster blev höger. Och revolutionärer blev konservativa och bankirer klev upp på barrikaderna. Och eurofiler röstade nej och eurofober röstade ja och de slumrande gatufilosoferna fick plötsligt tolkningsföreträde.

Ett land traumatiserat av ”vi och dom”-dikotomin ställde reflexmässigt de sansade mot de terroriserade. De svagsinta som inte kunde värja sig för pragmatikernas propaganda mot de offervilliga idealisterna. Den febriga folkomröstningskampanjen fylldes av paradoxologi och näthat mot motståndarlägret. Polemiken klättrade på Facebook-väggarna. Anklagelserna avfyrades som fyrverkerier.

Jag har sett uppdateringar med ”Död åt” ja-respektive nej-sägare, personpåhopp på så kallade tyska medlöpare och landsförrädare. När amerikanska CNBC intervjuade ja-förespråkaren Pavlos som titulerades ”hans majestät kronprins av Grekland” gick många bärsärkagång i landet som avsatt monarkin för länge sen.

Nu vädjar regeringen och presidenten om

enighet och samförstånd i ett splittrat land. Men polariseringen sträcker sig bortom de grekiska gränserna. Spanska vänsterrörelsen Podemos partiledare Pablo Iglesias bytte profilbild när nejsidans triumf var ett faktum. Solidaritetsdemonstrationerna över hela Europa vände vreden mot Bryssel och Berlin och den tondöva ”Trojkans tyranni”. Gyllene Grynings egen föhrer tackade folket för deras nej till xenokratin [främlingsstyret].

**NÄR FINANSMINISTER YANIS VAROUFAKIS AVGICK** antydde han att det varit långivarnas krav. Långiv-arna fick finansminister Varoufakis huvud på ett fat. Som kung Agamemnon offrade sin dotter Ifigenia offrade premiärministern sin finansminist-er. Som en eftergift för att underlätta förhandlingarna. För att mildra motståndet och signalera att folkets nej är ett nej till de enkelriktade åtstram-ningarna men ett ja till euron. Nu väntar man bara på besked från ett kritiskt toppmöte och Euro-gruppens sammanträde.

Frågan alla ställer sig här i Grekland är om världens mäktigaste kvinna, Tysklands förbundskansler Angela Merkel, skriver in sig i historien som den som lät eurozonen explodera i hennes händer eller räddar valutan med en moderlig Merkelplan.

De senaste dagarna har det blivit allt tydligare att mångfaldens Europa är en mötesplats för vitt skilda ideologier, politiska kulturer och retoriker. Vid förhandlingsbordet möts marxister och marknadsliberaler som förväntas finna fungerande lösningar för nationer med helt olika traditioner. Här korsas sydeuropeisk svada som sockras och saltas med svulstiga metaforer och dramatiska liknelser med nordeuropeisk återhållsamhet. När grekiska politiker talar om "humanitära blodbad" svarar nordeuropéer med siffror.

**DEN FIMPADE FINANSMINISTERN VAROUFAKIS** verbala vapenarsenal provocerade de nordeuropeiska beslutsfattarna. Greklands mest populära parlamentariker som slog nationellt kryssrekord i sin atenska valkrets lyckades aldrig charma Trojkan. Den 53-årige akademikerknuten på mc med både grekiskt och australiensiskt medborgarskap och en internationell karriär i ryggen blev så stor i Grekland att han blev både drink – Very Funky – och en lika heroiserad som hänad superhjälte: "Det är inte vinden – det är Varoufakis som flyger förbi i sin supermandräkt". I en kommersiell kanal påannonserade programledaren hans presskonferens: "Lite stel efter morgonens 150 armhävningar deklarerade finansministern att han kommer lösa allt".

Tidigt blev Varoufakis, "den bloggande besserwissern", en persona non grata i EU-korridorerna. Grekiska medier talade om maktens mobbning och applåderade finansministerns fäbless för kompromisslösa, krigslystna kommentarer som inte föll i god jord hos politiker skolade i de kalla klimatens konsensuskulturer. Varenda grek kan rabbla citatmaskinens slagord som exempelvis hans uttalande i Newsnight: "Grekland har inte reformerats de senaste fem åren. Grekland har deformerats".

**I SAMBAND MED FOLKOMRÖSTNINGEN FÖRKLARADE** han krig mot långivarna: "Det de gör mot oss har ett namn: Terrorism. / Fem års hyckleri är över. / De stängde våra banker för att förödmjuka oss" och annat föga förmildrande eller smickrande gentemot dem som egentligen håller Greklands öde i sina händer. Den kroniska krisen har med andra ord fler bottnar än röda siffror och maniska minustecken. Och schismen mellan nord och syd, mellan långgivare och låntagare, skuldsatta och skuldbesatta, rika och fattiga, bara växer.

Pagratis, 19 år, skulle ha röstat nej. Om han fick

ledigt från jobbet som servitör på stranden i Halkidiki där han arbetar tio timmar om dagen utan lunchpauser för en månadslön på 470 euro efter skatt, alla dagar i veckan. Mamma är städerska på deltid och pappa arbetslös byggare. Familjen levde på mormors pension tills hon dog nyligen. Nu är deras hushållskassa lika tom som Greklands.

Ändå är Pagratis glad i dag. "Ett nej öppnar dörren till det okända. Det kan vara bländande ljus eller kompakt mörker som väntar. Vi är beredda på allt. Min mormor brukade berätta att de åt ur soporna under tyska ockupationen. Vi får göra detsamma" säger Pagratis som firar demokratin i dag. Frågan som än så länge förblir obesvarad är vad demokratin får kosta och vem som är beredd att betala notan.

**ALEXANDRA PASCALIDOU**

## ARGENTINA STÖDJER GREKLAND

Få EU-ledare har varit positiva till den grekiska folkomröstningen och dess utfall. Stöd kom dock från Argentina, ett land som vid millennieskiftet stod inför en liknande situation som Grekland gjort de senaste åren med en ohållbart stor stats-skuld.

"Å vårt folks och regerings vägnar [är] vår solidaritet med det modiga grekiska folket och dess regering", twittrade den argentinska presidenten Cristina Kirchner till Greklands premiärminister Alexis Tsipras.

## CYPERN STÖDJER GREKLAND

De nordligare euroländerna intar en oersonlig hållning gentemot Grekland medan länderna i syd är mer försonande.

Den franske ekonomiministern Emmanuel Macron drar paralleller till Versaillesfreden efter andra världskriget där Tyskland ålades stora krigsskadestånd.

– Det kommer att bli vårt ansvar att inte skapa en Versaillesfred i eurozonen, sade Macron, rapporterar Le Monde.

Även från Spanien och Cypern kommer signaler om villighet att inleda nya förhandlingar om ett nytt "krislån".

Den cypriotiska regeringstalespersonen Nikos Christodoulides sade dessutom att landet förespråkar en sanering av den grekiska statsskulden.

Italiens premiärminister Matteo Renzi vill lösa frågan om Greklands statsskuld "en gång för alla".

# ”RÄDDNINGSPAKETEN” GICK TILL LÅNGIVARNA

**TROJKAN, DVS. EU-KOMMISSIONEN,** Europeiska centralbanken [ECB] och Internationella valutafonden [IMF], har sedan den ekonomiska krisen drabbade Grekland utformat två lånepaket. Det första infördes under 2010 och var värt 110 miljarder euro. Det andra på 130 miljarder euro kom under 2012.

Lånen på totalt 240 miljarder euro har i stor utsträckning beskrivits som räddningspaket till grekerna och som ett tecken på europeisk solidaritet. Men har i själva verket pengarna gått till? Vem har nytta av Trojkans ”räddningsaktion”?

En genomgång av Jubilee Debt Campaign visar att nästan hela lånebeloppet till den grekiska har tillfallit europeiska banker, och Trojkan själv. Endast tio procent av ”räddningspaketet” har gått till den grekiska befolkningen.

– Det är banker från Tyskland, Frankrike och Storbritannien som tjänat mest på räddningspaketet, banker som själva slarvigt lånat ut pengar till Grekland, säger Jonathan Stevenson till den norska dagstidningen Klassekampen.

– Överföringar från fordringsägarna går till underhåll av grekiska statskulden, vilket bekräftas



av ekonomiprofessorn vid universitetet i Oslo, Halvor Mehlum, till Klassekampen.

Stevenson konstaterar att borgenärerna i förhandlingarna, dvs. Trojkan [eller Brysselgruppen som de tre institutionerna numera kallar sig] och Eurogruppen, nu söker en uppgörelse som skulle utvidga åtstramningarna och nedskärningarna i Grekland.

– De kommer att låtsas att skulden kan betalas, istället för att ta itu med den grundläggande orättvisan, sade han.

Enligt Jubilee Debt Campaigns granskning har Grekland lånat sammanlagt 252 miljarder kronor från trojkan. Så här har pengarna använts:

- 34,5 miljarder kronor betalades till den europeiska banksektorn för att den skulle gå med på en omstrukturering av den grekiska statskulden under 2012.
- 48,2 miljarder gavs till grekiska banker för att hindra dem från att gå i konkurs för samma omstrukturering under 2012.
- 149,2 miljarder har använts för att betala amorteringar och räntor på den ursprungliga skulden.

Detta innebär att endast 21 miljarder euro, mindre än 10 procent, kan ha gått till den grekiska befolkningen.

**I FÖRHANDLINGARNA HAR SYRIZAREGERINGEN** försökt tillgodose borgenärernas fordringar för att få en sista utbetalning på 7,2 miljarder euro. Pengarna skulle användas för att betala nästa avbetalning till IMF respektive ECB.

Den dåvarande finansministern Yanis Varoufakis har jämfört Grekland med ”en knarkare som väntar på nästa sil.”

Det första räddningspaketet säkerställde att främst tyska och franska banker fick tillbaka de pengar de lånat till Grekland.

Detta ledde till bankernas utlåning till den grekiska staten överfördes till offentliga institutioner som EU-kommissionen och ECB, och därigenom vanliga skattebetalare.

– Förr var det stora institutioner, EU och banker, som stod mot varandra. Nu är det grekiska och tyska väljare och även skattebetalarna i resten av euroområdet, säger Mehlum.

Greklands långgivare, inte minst den tyska statsledningen, spelar hårt på strängarna att europeerna inte bör lida för grekerna skull.

– Det känns nu som om tyskarna uppmanas att betala till grekerna, men i verkligheten ombeds de att betala för misstag hos den finansiella sektorn,

säger Stevenson.

– Den finansiella sektorn kan bli tvungen att bidra till att betala för skuldavskrivningen sade han.

I början av 2015 var Greklands skuld 317 miljarder euro. Av denna summa var 194,8 miljarder euro som Grekland var skyldigt EU. IMF hade på sin sida 27 miljarder utestående, medan ECB hade 26 miljarder. Resterande 69,2 miljarder är man fortsatt skyldig olika privata finansiella institutioner.

Den grekiska skulden ligger för närvarande på 320 miljarder. Eftersom den grekiska ekonomin har kollapsat under borgenärernas order om nedskärningspolitik, har skuldnivån ökat från 113 procent 2009 till 174 procent av Greklands BNP tills i dag.

**DETTA HAR HÄNT TROTS EN OMFATTANDE** omstrukturering av den grekiska skulden under 2012. Professor Mehlum säger att det finns en utbredd uppfattning att denna skuldlättnad var för liten för att åstadkomma en hållbar skuldnivå.

– Skulden har bestått, och Grekland har måst acceptera att de rika länderna i euroområdet har haft en ständig möjlighet att driva och påverka grekiska prioriteringar, sade han.

Mehlum menar att moralism på grekernas bekostnad ofta får stå i vägen för en bra analys, och att Trojkans order om tuffa åtstramningsåtgärder har bara gjort situationen värre.

– En klok logik från den europeiska unionens sida bör vara hur de får det mesta av dessa pengar. Det sker genom att säkerställa att Grekland får ett levande kraftig ekonomisk utveckling. Att tvinga grekerna till alla dessa nedskärningar är helt kontraproduktivt, sade han.

Mehlum säger att han är pessimistisk på grekernas vägnar och att trojkan inte längre är lika rädd för att driva grekerna ut ur euroområdet.

– En ”Grexit” utgör ett betydligt mindre hot mot euroområdet än för fyra år sedan.

Stevenson anser att ”Grekland har stärkt sin förhandlingsposition genom att visa att de allvarligt överväger att bort se från sin statsskuld” och att en Grexit kommer att bli början till slutet för euron.

– Om Grekland står på sig måste EU:s ledare väljer till slut att erkänna sina nedskärningspolitiska misstag eller börja förbereda slutet för euroområdet, säger han.

**EIRIK GRASAAS-STAVENES**

## VAD BETYDER DET GREKISKA NEJET?

– **FÖR OSS I SVERIGE BETYDER DET INTE SÅ** mycket om det inte blir en väldig finansiell oror med börsras och konstigheter. Det kan ju bli turbulens. Men vi har en väldigt liten handel med Grekland och svenska banker har väldigt lite affärer med Grekland så de direkta effekterna är obetydliga.

Det säger nationalekonomen och författaren Stefan de Vylder.

– För grekerna stundar en period som är väldigt jobbig. Jag är övertygad om att grekerna förr eller senare måste lämna euron. Ju förr Grekland lämnar euron desto bättre, vill jag påstå, även om det blir väldigt svårt under en period.

**AGNETA STARK, DOCENT I FÖRETAGSEKONOMI** och tidigare professor, betonar att inget vet vad som kommer att hända.

– Det beror på vad man gör av detta. Antingen kan man ställa till ett enormt debacle och se till att alla grekiska banker går i konkurs. Eller så kan man sätta sig ned och säga ’Ojdå, nu har detta hänt, låt oss hitta en saklig grund att diskutera fortsättningen’.

– Det här har inverkan på andra länder i eurosamarbete. Antingen kan man säga att enigheten om euron måste vara absolut och så knäcker vi Grekland, eller skulle man behöva ändra eurozonens sätt att samarbeta, säger Agneta Strak.

– I bästa fall kan man nu reflektera mer över demokratin inom EU och hur mycket euro EU tål.

**SAMMA INFALLSVINKEL HAR IVAR ARPI**, ledarskribent på Svenska Dagbladet.

– Vem bestämmer i ett EU-land? Folket eller Bryssel?

– Alexis Tsipras agerande klagör den inneboende slitningen mellan demokrati och EU-projektet, menar Ivar Arpi.

– Menar EU allvar med sina demokratiska värderingar? Det här är ett test på det. Att EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker uppmanade grekerna att rösta ja i sin folkomröstning gör det bara ännu tydligare.

– Självklart har grekerna rätt att bestämma över sitt eget land, anser Ivar Arpi. Problemet är inte storleken på stödpaketet utan att eurosamarbetet inte fungerar för Grekland. Det vore bättre för alla om de gick sin egen väg.

# KATASTROF MED MER ÅTSTRAMNING

– REFERENDUMFRÅGAN ÄR PER DEFINITION en klassfråga. De som inte har något att förlora kommer att rösta nej, de med förmögenheter kommer att rösta ja.

Det säger Johannes Papas, från Syrizas svenska avdelning. Han följer både den svenska och den grekiska medierapporteringen om vad som händer i Grekland.

– De stora privata medierna i Grekland försöker skrämmas medan de alternativa medierna och public service är mer objektiva och lugna.

Samtidigt tillägger han att det är en stressad situation i landet. Efter fem år av åtstramningar har den senaste tidens turbulens upplevts som en berg- och dalbana av många. Nyligen infördes dessutom en begränsning där man bara får ta ut 60 euro per dag från banken. Detta för att hindra kaos och kapitalflykt.

**EN SAK ÄR JOHANNES PAPAS ÖVERTYGAD OM:** Fler åtstramningar kommer leda till katastrof.

– För att bara ta ett exempel, om man höjer momsen på mat med 23 procent, leder det till katastrof i ett land med 1,5 miljoner arbetslösa. Vad ska de betala mat med?

Det har också blivit tydligare för många att det handlar om ett politiskt val.

– Folk blev arga när regeringen lämnade in ett förslag om att beskatta företag som omsätter över en viss summa i stället för att sänka pensionerna. Båda förslagen skulle ha samma effekt på statskassan, ändå kräver IMF att man ska sänka pensionerna.

**DEN SYRIZALEDDA REGERINGEN ÄR I GRUNDEN** positiv till EU och vill att Grekland ska vara kvar i Eurozonen. Det regeringen sagt är att ett tydligt nej till Trojkans förslag blir ett starkt vapen i fortsatta förhandlingar. Samtidigt säger andra bedömare att ett starkt nej innebär utträde ur eurozonen.

Det är också den rädslan hos många som den grekiska oppositionen och representanter för EU spelar på. Jean-Claude Juncker har till exempel sagt att ett nej i folkomröstningen är ”ett nej till Europa”. Något som Johannes Papas är starkt kritisk till.

– Det är odemokratiskt att gå in och tolka vad ett land folkomröstas om, säger han och berättar att han tidigare var mer positiv till EU.

– Jag var en av dem som tyckte att vi skulle vara kvar och försöka ändra EU inifrån tillsammans med andra vänsterregeringar. Nu efter fem månaders förhandlingar när man sett att de inte skyr några medel och försöker på alla sätt se till att en vänsterregering inte får fäste... det är ju inte solidaritetens Europa.

ANNE-LI LEHNBERG

## I GREKLANDS BERÄTTELSE ÄR ”NEJ” ETT NYCKELORD

**NORR OM THESSALONIKI, I DEN SÖMNIGA** staden Kilkis, som sedan 1960-talet tömms på människor som sökt sig en framtid i bland annat Sverige, sitter jag på ett kafé och skriver. En bil med en megafon passerar. Föraren ropar: ”Kom i kväll vid åtta till torget. Vi säger nej till förnedringen. Vi säger ja till att rädda Grekland från lånehajar och skoningslösa sparpaket som straffar arbetare och låter oligarkerna festa på våra ryggar. IMF accepterade inte högre beskattning av de rika utan krävde i stället horisontella skatter och nedskärningar som slår mot dem som redan förlorat allt.”

**PÅ VÄGGEN MITTEMOT KAFÉET HAR NÅGON** skrivit: ”Åtstramning är att straffa de fattiga för de rikas misstag.”

Gubben vid grannbordet föreläser för sitt kvinnliga sällskap med en undervisande ton som påminner om den grekiske finansministern Yanis Varoufakis, som fått sina EU-kollegor att se rött när han talat till dem som vore de hans elever. Gubben i ”Just do it”-T-tröja säger:

”Ingen har längre råd att köpa mina fårostpajer på sjukhuset. Nöden blir värre för var dag – vi har knappt plasthandskar, sprutor, mediciner, gasbindor. Om 15-20 dagar kan vi lika gärna slå igen. Du måste rösta ja om du vill att landet ska överleva. ’Nej’ är en fälla som gillrats av drachmalobbyn”.

**FOLKOMRÖSTNINGEN HAR DELAT LANDET ITU.** Dikotomin ja eller nej väcker smärtsamma associationer i en nation som har inbördeskriget i sitt dna. En amatörpsykolog skulle nog säga att greken är en notorisk nej-sägare. Nationaldagen den 28 oktober är ett enda stort nekandefirande, som hedrar det heroiska ”OXI” Grekland svarade de italienska fascisterna med 1940. Så gick grekerna in i andra världskriget med höguret huvud och firar sedan dess sin vägran till underkastelse. När andra nationer firar

krigets slut firar grekerna motsatsen. Nej är nyckeln i det nationalistiska narrativet och den nationella narcissism som genomsyrar det lilla landet med det stora egot.

”Vi sade nej till det turkiska herraväldet, nazismen, fascismen, totalitarismen, diktaturen. Vi säger nej till EU som är en akronym för den Europeiska Underkastelsen”, säger nej-sägare.

**I LANDET SOM HAR ”FRIHET ELLER DÖD”** SOM sitt motto är det pågående propagandakriget fyllt av drastisk retorik. Värdeladdade ord som demokrati och autonomi, jämlikhet och värdighet, solidaritet och frihet staplas på varandra och ställs mot förödmjukelse och förnedring, underkastelse och underordning och Trojkans tondöva tyranni som de senaste fem åren praktiserat åtstramningar som visat sig vara kontraproduktiva.

Till och med före detta IMF-chefer har erkänt sin misslyckade medicinering av den grekiska patienten, som legat lite för länge på intensivvård med villkorat dropp och ineffektiva återupplivningsförsök. Oavsett regering. Socialdemokrater, högerkonservativa, koalitions- och teknokrat-regeringar har drivit upp skulden till astronomiska nivåer.

**TILLS VÄLJARNÄ, EN ARMÉ AV ARBETSLÖSA OCH** kriskrossade, rullade ut röda mattan för den nya vänster-höger-regeringen, delvis för att de fått nog av rollen som Europas ”yes man”. Nu tror många att premiärminister Alexis Tsipras har ett sista ess i rockärmen: det är den geopolitiska positionen som är anledningen till det tyska tålamodet och Trojkans tolerans. Vem har råd att förlora filébiten mellan tre kontinenter?

Grekland är viktigt för EU och NATO, som korsvägen mellan Afrika och Asien och flyktingströmmar från ett söndertrasat grannskap i krig och konflikter, med IS barbari och Mellanösterns turbulens. Kanske kommer kapitalstarka kompisar från öst till undsättning om Europa ger upp om den otämjbara, odisciplinerade bråkstaken på Balkan, hävdar vissa.

**JA-SIDANS ”JA TILL EUROPA – NEJ TILL KAOS”** illustrerar sina kampanjblad med bilder på gråtande gamlingar som köar för en näve euro under rubriken ”Vänsterns värdighet”. Ja-sidans mediala dominans syns och ja-sidan stöds av respekterade artister, framgångsrika företagare, den intellektuella eliten – författare, filosofer och konstnärer – som varnar för

drachmans dystra dagar och den isolering som väntar måndag morgon.

Oppositionens ledare och före detta premiärminister Antonis Samaras talar om bibliska katastrofer och beskriver folkomröstningen som en militärkupp. EU-pamparna lyfter varningens alla fingrar och intygar att ett nej är ett nej till Europa och euron, och inte som regeringen vill framställa det – ett nej till Trojkans senaste bud, som drogs tillbaka i väntan på valresultatet. Ett rungande ja är enda sättet att säkra Greklands existens i den europeiska familjen, menar de. En väldigt dysfunktionell familj, ska kanske tilläggas.

**SVARTA TIDNINGSRUBRIKER OM 50.000** reseavbokningar per dag, om exportföretagens förluster på 80 miljoner euro i veckan, om frysta löner, om tomma varuhushyllor avlöser varandra.

Bussföraren på Atens flygplats säger att vi slutligen fått socialism. Långa köer för att köpa basvaror och gratis transporter för alla. Till och med för turisterna, trots att de kommer med fickorna fulla av kontanter. ”Men jag kommer rösta ja. För jag är rädd för turkarna. Utan EU blir vi ett turkiskt tilltugg”, säger han och berättar med vilka uppoffringar han i dag försörjer sin familj på 900 euro i månaden. ”Men jag har det bra – gå in till kaféet på flygplatsen och snacka med de unga som jobbar heltid för 360 euro i månaden.”

”Situationen är dramatisk”, säger min sarkastiska väninna, skeppsredardottern, Melia. ”Drachmatisk” skämtar jag och vi vitsar om Eurozonen som blev Ouzozonen och om bankomater som snart spottar ur sig mynt i stället för sedlar. Melia, som bor på bottenvåningen i stadsdelen Plaka i Aten, säger att hon ska sätta upp en lapp på sin dörr där hon skriver: ”Kära tjuv, jag fick inte ut pengar på bankomaten. Knacka på hos grannen.”

**NÄR HON HAR RABBLAT NÅGRA NYA SKÄMT**, säger hon allvarligt: ”Vi visste att den här regeringens dagar var räknade. Merkelplanen tolererar inte vänsterversioner. EU:s avskräckningsmetoder är också riktade till spanska vänsterrörelsen Podemos och till andra åtstramningskritiska röster i Europas krisbälte. Alexis Tsipras oerfarna regering har begått många misstag och gjort en massa fel. Men de har också lyft en spegel mot EU-bygget. I spegelbilden såg de Medusa. Den här regeringen är bara budbäraren.”

**ALEXANDRA PASCALIDOU**

# EURONS KONSTRUKTION HAR SKAPAT PROBLEMEN

**NEJET I FOLKOMRÖSTNINGEN BEHÖVER INTE** alls innebära att Grekland lämnar euron, tror Magnus Blomgren, statsvetare vid Umeå universitet, även om man definitivt tagit ett steg närmare ett utträde. Vad som händer vid ett eventuellt utträde är oklart. Det finns inget regelverk för hur ett utträde ur euron skulle gå till.

– Det gäller inte bara EMU. Det är en unik situation att man lämnar ett valutaområde. Det är som om Dalarna skulle lämna kronan, eller Washington State dollarn. Det är klart att det har hänt när länder har delats till exempel, men inte på det här sättet. Det är inte bara unikt för euroområdet utan ganska unikt för den ekonomiska historien.

Ur ett EU-perspektiv skulle ett ja innebära att ett politiskt problem tillfälligt lösts. Men det skulle inte på något sätt löst problemen i Grekland. Troligen skulle det innebära nyval, då Syriza signalerat att de skulle avgå om de förlorat folkomröstningen.

– Det är ett högt spel som man spelar just nu och man kan fråga sig om folkomröstningen är ett klokt drag. Det är att höja insatsen rejält.

Hur hade man kunnat agera i stället?

– Det är inte bara ett beslut utan en räkna av olika beslut som har lett fram till det här. För det första kunde EU ha diskuterat hur man skulle bygga upp Grekland. Den åtstramningspolitik som krävts av Grekland har strypt Grekland.

– Sedan måste jag nog säga att jag trodde Syriza hade en lite mer utarbetad plan när de vann valet.

**GREKLANDS EKONOMISKA PROBLEM HAR** försvårats av EU:s förda politik, även om de inte är skapade varken av EU eller av den sittande grekiska regeringen.

– Men det visste ju Syriza. Jag hade nog trott att man hade haft en mer utarbetad plan för att komma till rätta med det här.

Om vi ponerar rent hypotetiskt att Grekland skulle ställa sig utanför euron, vad skulle det innebära för EMU-projektet?

– Det är jättesvårt att säga, det finns olika scenarier och blir egentligen spekulationer. Men det skulle kunna öka förtroendet för euron, att marknaden skulle tycka att man skurit av ett stort problem inom euroområdet.

Samtidigt är inte Grekland det enda landet inom eurozonen som har stora ekonomiska pro-

blem. Då är devalvering av valutan en attraktiv lösning. Något som inte är möjligt inom euron. Om Grekland lämnar EMU och därigenom kan devalvera sin valuta likt Sverige gjorde i början av 90-talet kan det få betydelse i länder med liknande problem, tror Magnus Blomgren

– Eurons konstruktion har skapat problem i många länder och den kommer fortsätta skapa problem. De europeiska länderna är så pass olika. När Tyskland går för högtryck innebär inte det att Portugal mår bra. Det skapar stora spänningar inom området.

ANNE-LI LEHNBERG

## ”KOMMUNISMEN FUNGERAR INTE”

**EU:S EUROKOMMISSIONÄR VALDIS** Dombrovskis målade en dystert bild av vad den grekiska folkomröstningens nej lett till.

– Nejet ökar tyvärr gapet mellan Grekland och övriga eurozonländer. Detta är ett resultat som i slutet av dagen skapar väldigt få eller möjligen inga vinnare alls, sade Valdis Dombrovskis.

Han tillade att inga nya förhandlingar om ett nytt grekiskt ”krislån” kan inledas innan EU-kommissionen och övriga institutioner, Internationella valutafonden och Europeiska centralbanken, fått ett mandat av Eurogruppen som samlar euroländernas finansministrar.

Enligt tyska förbundskanslern Angela Merkels talesperson fattas för närvarande förutsättningarna för att inleda förhandlingar om ett nytt ”krisprogram”.

– Vi inväntar vilka förslag den grekiska regeringen kommer med till sina förhandlingspartner, sade talesperson Steffen Seibert.

**EUROGRUPPENS ORDFÖRANDE JEROEN** Dijsselbloem, som innan omröstningen jämställt ett nej med ett euroutråde, beklagar utfallet.

”Jag noterar resultatet i den grekiska folkomröstningen. Detta resultat är mycket beklagligt för Greklands framtid”, sade Dijsselbloem i ett uttalande.

Flera mindre euroländers ledare kritiserade i fråna ordalag folkomröstningen och den grekiska regeringen. Estlands premiärminister Taavi Rõivas anser att ett nej är lika med ett nej till euron.

”Det ser inte bra ut för framtiden för grekerna. Verkligheten är tyvärr långt från konstruktiva



förslag från Tsipras. Kommunism fingerar inte”, twittrade Rõivas.

Slovariens finansminister Peter Ka•imír är besviken.

”Euroarkitekternas mardröm att ett land kan lämna klubben verkar vara ett realistiskt scenario efter att Grekland röstat nej”, twittrade Ka•imír.

**FINLANDS FINANSMINISTER ALEXANDER STUBB** skriver på sin blogg att ”den nära framtiden kommer bli mycket svår för Grekland” och tillägger att det nu är upp till den grekiska regeringen att ta nästa steg.

Från ledande tyska kristdemokrater och liberaler kommer krav på att Grekland nu måste lämna euron, enligt Der Spiegel.

## GREKLANDS NEJ ÄR BRA FÖR EUROPA

**DEN AMERIKANSKE EKONOMEN OCH Nobelpristagaren Paul Krugman** ser nejsidans seger i den grekiska folkomröstningen som en seger för hela Europa.

Redan innan folkomröstningen skrev Paul Krugman i sin krönika i New York Times att han, om han kunnat rösta, skulle ha röstat nej i den grekiska omröstningen och under söndagskvällen skrev han en ny krönika där han välkomnar det grekiska utfallet.

I krönikan skriver Krugman att nejsidans seger har gjort så att Syriza och premiärminister Alexis Tsipras stärkt sina positioner inför nästa skeende, men att utfallet även ska ses som positivt för hela Europa.

”Jag skulle hävda att Europa, och den europeiska idén, just vann stort”, skriver han i New York Times.

**PAUL KRUGMAN MENAR ATT NEJSIDANS SEGER** var en seger för den europeiska demokratin, något som han sätter över ett så kallat valutaarrangemang.

”Vi har just bevittnat Grekland stå upp emot en sannerligen avskyvärd kampanj med översitteri och trakasserier, ett försök att skrämman den grekiska allmänheten, inte bara till att acceptera långivarnas krav, utan även att göra sig av med sin regering. Det var en skamlig stund i modern europeisk historia och det hade satt ett riktigt gräsligt prejudikat om det hade lyckats, skriver den amerikanske ekonomen och menar att ”de europeiska institutionerna har räddats från deras egna värsta instinkter”.



GREKLAND BEHÖVER VÅR SOLIDARITET

NORDEA PLUSGIRO 71 82 29 - 8

# NUSVENSK ORDLISTA

**Demokrati -n, -er** – samhällssystem i vilket politiken förblir ungefär densamma men allmogen tillåts välja mellan en flintskallig herre och en herre med lugg och mustasch.

**Ekonomijournalist, -en -er** – person som har till uppgift att förklara att eurons kris inte har någonting med euron att göra.

**En flock söker sin varg** – fenomen som uppstår då svenska journalister analyserar en internationell kris.

**EU** – förkortning som kan utläsas antingen Europeisk Union eller Ekonomiskt Undantagstillstånd.

**Européer, -na** – en samling sällsynt blodtörstiga folkslag vilka endast en gemensam valuta kan hindra från att omedelbart flyga varandra i strupen.

**Greker, -na** – primitivt sydosturopeiskt folkslag som tycks vägra att förstå att de villkor som den Europeiska Unionen och den Internationella Valutafonden ställt för att deras fosterland skall få låna pengar är för grekernas eget bästa. [*jfr fransmän, spanjorer, portugiser*].

Vad grekerna inte inser är att det enda sättet att få fart på ekonomin inom rådande ekonomiska system är att överföra enorma belopp från de fattiga till de rika, detta eftersom de fattiga sällan har vett att investera sina pengar långsiktigt i aktier och obligationer utan föredrar att satsa sina ynkliga resurser på fårost och oliver. När, som ett led i reformarbetet, anställningsskyddet avskaffats, lönerna sänkts och tiotusentals lärare och sjuksköterskor avskedats har grekerna reagerat ytterst omoget, med strejker och uppträden. Önskvärt vore att dessa hetlevrade balkanbor kunde lära sig av balterna, som under sin tid som medborgare i Sovjetunionen utvecklat en föredömlig hållning till direktiv från högre ort.

**Pressfrihet** – omistlig demokratisk rättighet, förutsatt att alla tidningar företräder ungefär samma åsikter.

**Privatisering, -en, -ar** – det effektivaste sättet att bekämpa byråkrati inom den offentliga sektorn, liksom halshuggning är det säkraste botemedlet mot tandvärk.

**Räddningspaket – et** – den Europeiska Unionens moderna motsvarighet till det sovjetiska begreppet "broderlig hjälp". Väcker ungefär samma entusiasm hos mottagarna.

**Stabilitetsprogram, -met, -men** – kombination av national-ekonomiska åtgärder, vanligen dikterade av Internationella

Valutafonden.

Nödvändiga åtgärder för att befästa stabiliteten i samhället är att privatisera statliga företag, höja pensionsåldern, sänka pensionerna, lägga ner sjukhus, stänga skolor, sänka lönerna för offentliganställda, höja skatterna för låginkomsttagare, avskeda läkare och lärare samt minska sociala välfärdsutgifter.

**Sydeuropéer, -na** – charmfulla men oansvariga lazzaroner utan sinne för ekonomiska realiteter.

Finansminister Anders Borg [m] sade i Dagens Industri den 9 maj 2010 att "svenska skattebetalare och andra skattebetalare ska inte behöva betala för att greker väljer att gå i pension vid 40-årsåldern. Det är oacceptabelt." Det bör framhållas att finansministerns uttalande vilar på stark empirisk grund. Många ekonomer som studerat problemen i Sydeuropa på plats har kunnat iakttaga hur människorna i Grekland och Spanien vårdar sina bakrus vid all inclusive-hotellens swimmingpooler samtidigt som nordeuropeiska mäklare och controllers tvingas löpa gatlopp mellan börsen och banken i snöglopp och duggregn.

**Trojka, -n** – av ryskans троица, "grupp om tre" – 1] Trespann med hästar; 2] En sorts utomrättslig tribunal med tre medlemmar som avkunnade flertalet dödsdomar under de stora utrensningarna i Sovjetunionen på 1930-talet; 3] kombinationen av Europeiska Centralbanken, EU-kommissionen och Internationella Valutafonden, som tillsammans hjälper sydeuropeiska stater att få ordning på sin ekonomi.

**Ungdomsarbetslöshet, -en** – utgrundligt socialt fenomen som enligt den europeiska ekonomiska sakkunskapen åtgärdas genom lönesänkningar, massavskedanden och höjd pensionsålder.

CARSTEN PALMAER



## BREV FRÅN LÄSARNA

Mirakel 1: Att majoriteten av grekerna stod emot skräckpropagandan och röstade nej. Mirakel 2: Ivar Arpi skriver en ledare i SvD idag [7 juli] med rubriken "Euron förvärrar den grekiska krisen" – i stort sett ett sammandrag av Peter Bensons artiklar i SvD för exakt tre år sen, som förklarar hur euron ökar ojämlikheten mellan Syd och Nord i Europa istf att minska den. <http://www.svd.se/euron-forvarrar-den-grekiska-krisen/av/ivar-arpi>

**LASSE MORIN, pensionerad industrielektriker, Gnesta**

Hej Hugo [Gösta]! Jag gissar att du sitter och skriver för fullt om folkomröstningen i Grekland. Folket fick säga sitt och röstade nej. Men demokrati, det vill säga folkstyre, ogillas starkt av EU-etablissemang. Och journalisterna i Sverige hakar på. Det är bedrövligt. Nu ska Syriza och Tsipras utmålans som envetna tjurskallar som inte inser vad som är bäst för Grekland.

**ANDERS CLAESSION, tidigare kampanjledare i Folkrörelsen Nej till EU, Glommen**

Havet rullar in, brusar och blandas med barnfamiljer lyckliga utrop. Stranden i Cheina på Kreta är fylld av västerlänningar, barn, familjer och pensionärer. Bland solstolarna går färgade omkring och vill kränga klockor, pinnar till selfies m.m.

Business as usual ser det ut som, bankomaterna fungerar. I receptionen frågar en kvinna, första gången på Kreta? Ja visst är det svarar jag. Varför Kreta? Om jag reser vill jag göra av med euro i rätt land. Ögonen skiner upp och hon säger Tack!

**KRISTER STRÖMBERG, ombudsman Byggettan, Stockholm**

Hej, Hugo! Vilken underbar manifestation och demokratisk uppvisning av folkviljan! Jag riktigt ryser i kroppen även idag på morgonkvisten i Maputo. Stora delar av makteliten har trummat ut hotelser och skrämselpropaganda m.m. men det grekiska folket tog ansvar och med en förkrossande majoritet talade de om vad de tycker om trojkan eländiga hot.

En förhoppningsfull framgång för demokratin och viktigt seger för demokratisk opinionsbildning! Ett fortsatt stöd för det grekiska folket kommer att behövas, så framåt mot nästa dag och dagen därefter...

**MATS NORRSTAD, ombudsman Lärarförbundet, Huddinge**

## YPOGEGRAMENO

**EUROKRISEN I ALLMÄNHET OCH DEN** grekiska folkomröstningen och EU:s sociopatiska åtstramningspolitik i synnerhet, har utlöst en journalistisk härdsmalta i svensk massmedia av sällan skadat slag.

Stora svenska tidningar, såsom Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen, har övergett alla journalistiska principer att objektivt och neutralt informera, granska och bidra till den offentliga debatten, och i stället förvandlats till megafoner för eurokratin i Bryssel och Berlin. Läsarna bombarderas med vinklade, felaktiga, groteska och hetsande påståenden riktade mot den folkvalda vänsterregeringen i Aten, ibland med rasistiska undertoner, typ att "med grekiska politiker är inget säkert" [Expressen 29 juni].

**DEN EUROANSVARIGE EU-KOMMISSIONÄREN**, Valdis Dombrovskis, uttalade dagen efter den grekiska folkomröstningen på en pressbriefing i Bryssel: "Olyckligtvis vidgas klyftan mellan Grekland och över euroländer av nej-resultatet." Uttalandet bekräftar att EU och demokrati är lika oförenligt som eld och vatten.

**SVENSKA LO SKA KONGRESSA 2016. EN AV** de rapporter som de fackliga ombuden ska diskutera har rubriken "Vägen till full sysselsättning och högre löner". Den innehåller konkreta förslag och krav på en lång områden. Allra högst på prioriteringslistan står en omläggning av den ekonomiska politiken; från åtstramning till expansion.

I sakfrågan har LO helt rätt, problemet är medlemskapet i EU. Åtstramningspolitiken är grundlagsfäst i Lissabonfördraget och i en rad avtal och pakter som medlemsländerna har ingått efter att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009.

**SVERIGES FÖRE DETTA STATS MINISTER OCH** utrikesminister Carl Bildt [m] har till följd av eurokrisen återigen gett prov på sin monumentala inkompetens och självgodhet. På Twitter skriver han: "Jaha, en klar majoritet i Grekland vill inte ha den hjälp som andra euroländer har erbjudit. Deras val. Men tragiskt."

**TILL SIST; LÄGET I GREKLAND** är drachmatiskt.

**HUGO TORSTENSSON**

## EFTER GREKISKA NEJET, DAGS FÖR SCHULZEXIT

**DET BLEV OXI I DEN GREKISKA FOLKOMRÖSTNINGEN.** Nej till trojkans oresonliga bud om hur Grekland ska ta sig ur skuldkrisen. Det ger hopp till alla som vill bryta med den kritiserade och misslyckade åtstramningspolitiken. Allra mest ger det hopp om att demokrati är det värdefullaste verktyg vi har för att skapa gemensamma lösningar och samhällen som håller ihop. Men andra är inte lika glada idag.

Många i EU-eliten lade sig i den grekiska folkomröstningen. Kommissionens ordförande, skatteflyktsingenjören Juncker, var en av dem. Han hotade med att en nejöst betydde att man inte var en del av EU. Värst var dock EU-parlamentets ordförande Martin Schulz. Han sa inte bara att folket måste rösta ja, utan också att när de gjort det borde Tspiras regering avgå, och ersättas med ett teknokratiskt styre som ska implementera den av EU dikterade politiken. Med andra ord gav han sig in i kampanjen med syfte att avsätta den grekiska regeringen.

Det är ett övertramp. Schulz är inte vem som helst. Som EU-parlamentets ordförande har han en oerhörd maktposition med uppgift att upprätthålla respekten för folkviljan. Det är oerhört allvarligt att han tar sig rätten att kräva att en regering ska avgå enbart för att han inte gillar deras politik.

**SYRIZA BÅR INTE SKULDEN FÖR DEN SITUATION** Grekland befinner sig. De ärvde en skuld och en ekonomi i fritt fall som de tidigare regeringarna var delskyldiga till ihop med EU. Syriza valdes just för att de inte var en del av det ineffektiva och korrupta system som upprätthållits av de tidigare regeringspartierna, moderaternas systerparti Ny Demokrati och socialdemokratiska Pasok.

Men en politik där man beskattar vinster och höginkomsttagare, försvarar arbetsrätten, bekämpar skatteflykt och skattesmitare uppskattades inte av EU. Inte heller de konkreta förslagen på hur skuldbördan ska fördelas mer jämlikt, och hur skulden skulle kunna omförhandlas, vilket även IMF rekommenderar, så att både långivare och grekerna får en rimlig chans att ta sig ur krisen.

EU-eliten svarade med kalla handen. Anled-

ningen är inte ekonomiska kalkyler eller rationalitet utan handlar om politik. Man kan helt enkelt inte erkänna att åtstramningspolitiken inte bara misslyckats på ett socialt plan utan också på ett ekonomiskt.

Som svar på detta växer nu vänstern också i Spanien, Irland och andra länder. Grekland har blivit en symbol och ett hot. Något man var tvungen att krossa för att stoppa vänsterns alternativ till den åtstramningspolitik som predikas som religion i EU.

Men mot det alltmer auktoritära ledarskap som EU uppvisade svarade grekerna med det som auktoritära ledare fruktar allra mest – demokrati.

**NU HAR DEMOKRATIN SEGRAT, OCH I OCH** med det grekiska oxilyser nu hoppet för alla oss som inte tror på auktoritära eliter, för alla oss som vet att framtiden ligger i en ekonomisk politik som fördelar välfärd, och som vill ge Grekland och andra europeiska länder en chans att få fart på sin ekonomi. Förhandlingarna kommer fortsätta. Förhoppningsvis kommer EU visa sig tillräckligt kloka för att inte söka hämnd för sitt misslyckande.

Men det vore klokt att sopa rent lite runt bordet inför de fortsatta förhandlingarna. En socialdemokrati som inte vågar ta ställning mot en misslyckad åtstramningspolitik är sorgligt nog. Att en socialdemokratisk EU-parlamentsordförande är fullständigt respektlös inför folkvilja och demokrati är oacceptabelt. Exit Schulz!

**MALIN BJÖRK**

EU-parlamentariker Vänsterpartiet



## GREKLAND KLARAR INTE FLER NEDSKÄRNINGAR

Enligt FN:s statsskuldexpert Pablo Bohoslavsky är läget i Grekland så illa att landet inte klarar fler nedskärningskrav.

– Jag har intrycket att EU har glömt att internationella humanitära lagar spelar och ska spela en roll inom finans. Om parterna som är involverade i det grekiska dramat ägnade mer uppmärksamhet på vad mänskliga rättigheter har att säga så skulle allt bli mycket enklare, sade han till journalister i kinesiska huvudstaden Peking, rapporterar den grekiska tidningen Ekathimerini på nätet.

## INGET UTRYMMER FÖR YTTERLIGARE EFTERGIFTER

Greklands dåvarande finansminister Yanis Varoufakis ser inte att det finns något mer utrymme för ytterligare grekiska eftergifter till ”långivarna”, dvs. Eurogruppen och Brysselgruppen.

Greklands egna förslag är redan ”hårda och inhumana”, säger han till den tyska tidningen Der Spiegel.

”Grekland kommer endast att delta när Europa går med på omstrukturering av skulder, investeringar och ett slut på likviditetskrisen”, säger Varoufakis.

”Fråga Angela Merkel om det blir en överenskommelse den här veckan”, tillägger han till Der Spiegel.

## SYRIZA LÅTER FOLKET BESTÄMMA

Finansminister Magdalena Andersson [s] lägger hela skulden på Grekland för att förhandlingarna med Eurogruppen/Brysselgruppen brutit samman.

”Ja, det är klart att det är beslutet att utlysa en folkomröstning som nu gör att förhandlingarna har brutit samman. Och inte minst att regeringen sade att man skulle uppmana människor att rösta nej. Min bild är att euroländerna har ansträngt sig mycket för att hitta en lösning som också Grekland kan acceptera. Bara det faktum att man har haft fyra finansministermöten på en vecka visar ju att man verkligen har försökt hitta en lösning och

gå grekerna till mötes”, säger hon till Dagens Nyheter [28 juni].

I själva verket är det den grekiska regeringen som gjort eftergift efter eftergift, men den odemokratiska och neoliberala EU-nomenklaturen har bara krävt ett totalt knäfall av den Syriza-ledda regeringen i Aten. Men som sanna demokrater lät regeringen/parlamentet det grekiska folket att bestämma.

## EUROPAS FÖRENTA STATER ÄR DET HÄGRANDE SLUTMÅLET

”Grexit skulle vara ett enormt misslyckande”, sade EU-kommissionär Pierre Moscovici inför det korta sammanträdet med euroländernas finansministrar den 7 juli, men positionerna tycktes fortsatt låsta.

Det förefaller som om de övriga euroländerna inte längre fruktar att ett grekiskt euroutråde skulle påverka övriga särskilt mycket – och inte heller verksamheten i EU. En del tycks tvärtom tro att valutaunionen skulle stärkas om Grekland lämnar euron – och att därför också EU skulle bli starkare.

Greklands huvudkrav, en nedskrivning av landets enorma statsskuld, avvisades av bland andra Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble. Han är en dem som vill fimpa Grekland eftersom landet är ett hinder på vägen mot en fördjupad ekonomisk och monetär union, med Europas Förenta Stater som hägrande slutmål.

## JEAN-CLAUDE JUNCKER VILL SVÄLJA FÖRTRETEN

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker uppmanade grekerna inför folkomröstningen att rösta ja.

Några dagarna efter folkomröstningen i Grekland bad han alla att svälja förtreten och ge Grekland en ny chans.

– Jag beklagar att grekerna lämnade förhandlingsbordet, så gör man inte i Europa. Min vilja är ändå att vi måste förhindra ett Grexit, sade Juncker.

Att låta folket bestämma, det gör man inte i EU enligt eurokraten Juncker.

## GALLERIET/LARS-ERIK HÅKANSSON



SOLIDARITET 0030 ÄR ETT NYHETSRETT FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND SOM UTKOMMER MINST FYRA GÅNGER PER ÅR. SIGNERADE ARTIKLAR KAN INNEHÅLLA ÅSIKTER SOM NÄTVERKET FÖR GREKLAND INTE DELAR. REDAKTION: ELISAVET JOHANSSON TZIAMPAZIS, HUGO TORSTENSSON, ROBERT NYBERG, SVEN BRITTON. ANSVARIG UTGIVARE: SVEN BRITTON.

MEJL: NYHETSRETT@NÄTVERKETFÖRGREKLAND.SE.

NÄTVERKET FÖR GREKLAND ÄR EN DEMOKRATISK, ANTIRASISTISK OCH PARTIPOLITISKT OBUNDEN FÖRENING SOM GENOM INFORMATION OCH UTÅTRIKTAD E AKTIVITETER VERKAR FÖR SOLIDARITET MED GREKLANDS FOLK I DEN EKONOMISKA KRISEN. NÄTVERKET FÖR GREKLAND MOTSÄTTER SIG EUROPEISKA UNIONENS OCH INTERNATIONELLA VALUTAFONDENS ÅTSTRAMNINGSPOLITIK SOM FÖRDJUPAR KRISEN OCH HOTAR DEMOKRATIN.